

Roman

# GASTON MERTENS'

# VLUCHT

NAAR HET ONBEKENDE



WIES BORRE

NAAR HET ONBEKENDE  
GASTON MERTENS' VLUCHT

WIES BORRE

'Ik hou van mijn Vlaamsche land en vrijheid is  
mijn hoogste goed'

Dat waren de woorden van de **Liedekerckse jongen** die naar Engeland vluchtte om van daaruit met de Royal Air Force de Duitsers te bestoken. Gaston Mertens was niet zelfzuchtig en gaf tenslotte zijn leven voor onze vrijheid.

Wies borre heeft vier jaar aan dit boek gewerkt om de levenswandel en de belevenissen van deze jonge avonturier getrouw en naar waarheid te kunnen navertellen.

Dit oorlogsverhaal zal vele ogen openen en hopelijk de lezer aanzetten om na te denken over wat een zinloze oorlog bij mensen allemaal aanricht.

Het boek is tevens een ode aan Norah Brunt, Gastons Britse echtgenote, die haar Flying Officer voor de rest van haar leven heeft moeten missen.



wies borre



Gaston Mertens